

Hãy Sống Thiện Tâm

Đức tin của những người theo Đạo Chúa Kitô thì mùa vọng là mùa Hồng Phúc, mùa đượcƠn cứu độ, ai cũng mong đợi ngày Chúa Giáng Sinh xuống trần. Trong ngày này, Nhà thờ, nhà nhà đều có 1 Hang đá, 1 cây Noel, trong Hang đá có Hình tượng Chúa Hài Đồng quấn khăn nằm chính giữa, hai bên là Thân Phụ Mẫu của Ngài và xung quanh là những con vật Chiên, Lừa và Bò vv, còn trên cây Noel thì bóng đèn chớp sáng, bên dưới thì đầy những gói quà dán kín, đề tên của những người thân hoặc là bạn bè mà ta muốn tặng cho, bầu không khí của đêm Noel và ngày Sinh Nhật của Chúa thì ôi thôi ta nhìn thấy thánh thiêng và nhộn nhịp vô cùng.

Ngày nay không chỉ có những người theo đạo Chúa mới mừng lễ Giáng Sinh mà còn có rất người, nhiều nơi, nhiều đoàn thể khác không có đạo Chúa họ cũng dùng ngày này để tổ chức tiệc tùng ăn mừng và vui chơi, nói tóm lại ta có thể nói là dù ngày Noel hay ngày Christmas hay là ngày mà chính con Thiên Chúa được Giáng Sinh xuống trần gian đã được trở thành ngày vui chung của nhân loại.

Nhưng ta thử đoán xem Hài Nhi Giêsu được muôn muôn người đón chờ, tổ chức tiệc tùng để ăn mừng ngày Sinh Nhật của Ngài một cách long trọng và tôn kính như vậy, nhưng trong lòng Ngài, Ngài có thấy vui không? Hay là Ngài thấy buồn? Vui thì tại sao vui? Còn buồn thì tại sao buồn? Tôi xin đưa ra 1 vài cảm nghĩ và chia sẻ của tôi là: tôi nghĩ Chúa sẽ vui và cũng sẽ rất buồn, lý do mà Chúa sẽ rất vui là vì khi Ngài mở mắt chào đời Ngài được nhìn thấy hình ảnh Cha và Mẹ của mình và Ngài đón nhận được những ánh mắt yêu thương, trìu mến của cha mẹ đang âu yếm nhìn mình. còn đều mà tôi nghĩ là Ngài sẽ rất buồn là vì Ngài nhìn thấy có rất nhiều trẻ thơ trên thế giới này phải sống trong một hoàn cảnh có cha mà không có mẹ, hoặc là có mẹ mà lại thiếu cha, (tôi không nói những trường hợp mồ côi vì bị mất cha hay mẹ vì chuyện tai nạn như chiến tranh, bệnh hoạn hoặc là xe cộ vv) mà tôi muốn nói là các em bị sống trong hoàn cảnh này là do sự chia tay, sự ly dị của cha mẹ mình muốn như vậy nên mới đẩy các em vào hoàn cảnh đau khổ như vậy. Ta nghĩ lại xem khi mà ta dẫn nhau đến trước Bàn Thờ Chúa nói lời thề hứa là sẽ yêu thương, săn sóc, chia sẻ cho nhau trong lúc gian nan cũng như khi thịnh vượng, ta lại còn thề hứa rằng sẽ chung tình và chung thủy với nhau từng ngày cho đến hết cuộc đời mình, với Chúa thì Chúa không hề bắt ta phải làm bất cứ điều gì cho Ngài, mà Ngài chỉ muốn ta làm điều duy nhất là hãy Yêu Thương và Gắn Bó với nhau. Thế mà chỉ có một thời

gian sau, sau khi có con với nhau ta đã mau chóng quên đi lời thể hứa ấy, ta viện lý do là “chồng tôi bây giờ đã sanh tật và toàn là tật xấu, tôi đã chịu hết nổi, hoặc là vợ tôi bây giờ đã không còn như xưa nữa cô ta rất tệ, càng sống chung càng khổ đành chia tay thôi “vv, ta thử nghĩ xem khi ta quyết định bỏ nhau như vậy ta có nghĩ đến con cái bị ảnh hưởng như thế nào không? Tôi nghĩ là chúng nó rất **buồn** và **đau** trong lòng, **buồn** vì phải sống xa 1 người cha hoặc là mẹ, còn **đau** là vì chúng nó phải chấp nhận đều chia cách mà chúng không bao giờ muốn, chưa kể là sau khi ly di một thời gian sau, ta có 1 tình yêu mới, ta lập 1 gia đình mới, và sẽ có những đứa con mới dĩ nhiên ta sẽ bận rộn với tình yêu mới và trách nhiệm mới, thế là một lần nữa ta lại làm cho những đứa con này bị thiệt thòi tình thương và cô đơn thêm vì cha mẹ của chúng đã có 1 niềm vui khác và sự chia sẻ khác, nỗi cô đơn và sự tổn thương này chúng không thể nào nói cùng ai được và cũng chẳng thể nào có sự bù đắp được. Ta có tưởng tượng được không khi mà Giáng Sinh về có nhiều đứa trẻ được tay trong tay theo bố mẹ đến nhà thờ, đến chụp hình nơi Hang Đá Chúa Hải Đồng, còn trong khi đó con của mình trong lòng nó nó đang nghĩ về người bố hay người mẹ của nó giờ này đang ở đâu và đang ở bên cạnh những ai, mà không phải là nó.

Mùa Vọng là mùa Hồng Phúc, mùa được ơn Cứu độ nhưng cũng là mùa xám hối, (Mc 1.1-8 ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng xám hối để được ơn tha tội.) Xám hối để được hưởng Hồng Phúc, và ngày mà Con Thiên Chúa Giáng Trần sẽ là ngày Ngài tuôn đổ muônƠn lành xuống cho những ai có lòng Thiện tâm. Ngày Giáng Sinh còn mang một ý nghĩa cao đẹp nữa đối với mọi người đó là ngày mà tất cả mọi thành viên trong gia đình về họp mặt cùng nhau, cùng vui, cùng trao cho nhau những món quà với tình cảm quý mến và gắn bó, vậy thì theo tôi nghĩ thì, ta cũng cần phải nên có lòng Thiện tâm đối với người (phối ngẫu)mà ta cho là đã sanh nhiều tật xấu, những người mà ta cho là càng sống chung càng tệ, Chúa dạy ta đều yêu thương , đều khiêm nhường và đều tha thứ, vậy thì ta hãy thực hiện tình yêu thương để khuyên nhủ họ, ta hãy thực hiện sống khiêm nhường để quên đi những lỗi lầm mà tha thứ cho họ và nhất là để cho những đứa con của ta chúng không phải bị thiếu vắng tình thương và mặc cảm khi bước chân vào đời, và cũng để mong được hưởng ơn lành của Chúa.

Chúa Giêsu, Ngài rất yêu quý trẻ nhỏ Mc 10,22 “*Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì*

*sẽ chẳng được vào. Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng). Nếu Đức Giêsu đã yêu mến trẻ nhỏ như vậy, thử hỏi làm sao mà Ngài không thấy **buồn** khi phải chứng kiến những các em nhỏ khắp nơi trên thế giới đang phải sống trong hoàn cảnh đáng thương này. Tôi nghĩ Ngài sẽ thấy buồn là vậy.*

Trên đây là những suy nghĩ của riêng tôi, 1 người đạo theo.

25/12/2018

Dân Nam.